

Openluchtmis 1973



Tot de vele activiteiten tijdens het zomerseizoen georganiseerd door de plaatselijke VVV behoorde in de jaren 70 ook een openluchtmis op het terrein van de ruïne van kasteel Bleijenbeek.

Dit gebeurde ook voorafgaande aan het “Frühschoppen” op zondag tijdens de Roofridderfeesten. Het kwam weleens voor dat een hard sissend geluid de stilte van de mis doorbrak. Er werd dan alvast een biervat aangesloten zodat meteen na de mis het feest kon beginnen.

Links op deze foto uit 1973 Mat Jacobs (de Sneijer), een van de grote organisatoren van de VVV-activiteiten.