

Paasvuur 1981

Enkele decennia geleden was het in Afferden gebruikelijk een Paasvuur te maken. Groepen jongeren begonnen ver voor Pasen met het verzamelen van brandbaar materiaal. Vooral bomen, struiken, takken en afvalhout. Milieuvoorschriften kenden we toen nog niet en zo waren bv. ook oude banden (die gaven zo'n mooie zwarte rook) geliefd. Dit vuur werd dan op Eerste Paasdag tegen de avond ontstoken. In 1981 werd er een heus dorpsfeest van gemaakt op de plek waar nu ongeveer de Wielerveldweg ligt.

Start aktie voor nieuw gemeenschapshuis

Veel belangstellenden bij

Paasvuur in Afferden

april 1981

AFFERDEN — Op 1e Paasdag is in Afferden voor het eerst sinds jaren, weer een Paasvuur ontstoken. Deze oude traditie werd door het Aktiekomité Gemeenschapshuis Afferden opgepakt, als startpunt van de aktie om f 50.000,- bij elkaar te krijgen voor de bouw van een nieuw gemeenschapshuis. Een fakkeloptocht trok, voorafgegaan door de fanfare, naar de brandstapel. Er waren daar, ondanks de harde regenbuien, zo'n 600 mensen aanwezig toen wethouder C. Cornelissen, als vervanger van de zieke pastoor van Dijk en dhr. P. Fransman, voorzitter van de Stichting Gemeenschapshuis Afferden, het vuur aanstaken.

Dat de brandstapel op deskundige wijze opgebouwd was, mag blijken uit het feit dat de brand er meteen goed inzat. De warmte die het vuur verspreidde, was een kleine kompensatie voor de harde wind en de felle regen.

De muzikale bijdragen van het Gemengd Zangkoor en de Fanfare zorgden voor een muzikale omlijsting van het Paasvuur. 'Door het slechte weer waren de meeste mensen rond tien uur weer naar huis, maar toch kunnen we zeggen dat het een geslaagd initiatief is geweest. 'Het is voor herhaling vatbaar, maar dan liefst met beter weer'.

Maas en Niersbock

