

Rondgang Mariaverering 1954



Op het hoogtepunt van het Rijke Roomse Leven is in het kader van de Mariaverering in oktober 1954 in alle parochies van Limburg een rondgang gemaakt met het beeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee uit Maastricht.

Op de voorgrond staat Mgr. J. Lemmens, bisschop van Roermond, die het initiatief voor deze rondgang heeft genomen.

Het beeld wordt hier gedragen door o.a. Jaap Verijdt met links daarvan Bart Comelissen en rechts Joos van Oijen.

Bij een gelegenheid als deze liep destijds het hele dorp uit.