

Van de pastoor -13-

Het afgelopen weekend mocht ik allerlei zegeningen verrichten. Het nieuwe eetcafé Jaykes aan de Rijksweg in Aijen, De Boerenbond in Siebengewald en natuurlijk de Alverman 2.0 in Offere. De laatste inzegening zelfs met assistentie van 4 nonnen van toneelvereniging Nuance; met dank daarvoor! Met het uitspreken van een kort woordje; een gebed en met wijwater in de hand mocht ik dit met plezier doen. Maar wat is dat: zegenen? Het woord zegenen in het Latijn is 'benedicere'. Bene betekent 'goed' en dicere betekent 'zeggen'. Zegenen heeft dus te maken met 'goede dingen zeggen.' De voorbeelden die ik genoemd heb zijn plaatsen waar mensen bij elkaar komen. En daar waar mensen bij elkaar komen, is het de bedoeling dat er goede dingen worden gezegd! Opbouwend, medelevend, de een naar de ander luisterend..... Groei in saamhorigheid en daar willen we hopelijk allemaal ons steentje aan bijdragen! Dat daar zegen op mag rusten en God wil ons daar bij helpen als we open staan om zijn liefde te ontvangen, zodat we die liefde ook met elkaar kunnen delen en zo met elkaar kunnen groeien.

Nieuws uit de federatie

Op zondag 31 juli om 11.00 uur zullen er twee koren gezamenlijk zingen in de Petruskerk van (Oud)Bergen. Wel te verstaan het Grenslandmannenkoor uit Siebengewald en het Kolpingkoor uit Goch. Samen zullen ze een Oekraïense Mis ten gehore brengen. Wees welkom! En als u mensen uit het Oekraïense kent die interesse hebben, neem ze mee of geef deze informatie door