

Van de pastoor -24-

Drie Koningen is het feest van 'zoeken en geven'!



Bij elk geboorte hoort kraamvisite. Dat was ook zo bij de geboorte van Jezus. De herders kregen aanwijzingen van de engelen om het Kind te vinden, in doeken gewikkeld; de drie wijzen of de drie koningen door het volgen van de ster. Op eigen kracht hadden de herders en de koningen het Kind Jezus niet gevonden, maar dankzij hulp vonden ze het Kind Jezus wel. Als wij ergens naar toe willen rijden doen we hetzelfde: we vragen aan anderen de weg (zoals de engelen) of we zetten de navigatie aan (de ster). We hebben als doel om op onze bestemming aan te komen. Onze bestemming in het leven op aarde is om elkaar te vinden! Vaak gaat het met hulp van mensen om ons heen, om te weten te komen dat er iemand is die ons nodig heeft. Uiteindelijk, als we elkaar gevonden hebben, gaat het om 'geven'. In de ontmoeting met de ander mogen we ons de vraag stellen: 'wat heb ik aan de ander te geven?' Als gelovige mensen mogen we ontdekken dat Jezus zich graag laat vinden zodat wij ons aan Hem kunnen geven. En hoe meer we ons hart openen voor zijn liefde hoe meer Hij zijn liefde aan ons kan geven! Laten we gevende mensen zijn en ons licht laten schijnen in het komend jaar 2023.

U allen nog een zelig Nieuwjaar!

Pastoor Rick Blom.

**Nieuwjaarsreceptie met Drie Koningen – zondag 8 januari 09.30
uur in de Kerk**

Op zondag 8 januari vieren we het feest van Drie Koningen; nog 1 keer komen we feestelijk en in kerstsfeer samen! De zang wordt verzorgd door Piet Wijers en Céline Burgers. Na de Mis houden we een nieuwjaarsreceptie met koffie/thee.