

# Van de pastoor -46-

## **Advent!**

Het woord advent betekent 'komst'. En komst heeft alles te maken met 'ontvangst'. Wanneer je iemand ontvangt, dan hoort daar een voorbereiding bij. Wanneer je je verjaardag houdt, dan heb je inkopen gedaan, de woonkamer gezellig ingericht enz. Kerstmis komt eraan, het verjaardagsfeest van Jezus en Hij wil heel graag dat wij Hem ontvangen. Zijn wij goed voorbereid? Is ons hart in gereedheid gebracht om Hem te ontvangen? We hebben nog een week te gaan, laten we die goed en zinvol gebruiken. Kerstmis wordt pas echt een feest van licht wanneer we in ons leven ruimte maken om dat licht te ontvangen. Ons hart is de woonplaats van de liefde maar kan vervuld zijn van donkerte door eenzaamheid, zorgen, verlies, gebrek aan gezondheid enz. Jezus wil Licht zijn in duisternis. Laat we Jezus goed ontvangen!

*Pastoor Blom*

## **Vredeslicht uit Betlehem**

Toch heel bijzonder... elk jaar wordt er in de geboorteplaats van Jezus, in Betlehem, een vuur ontstoken. Dit vuur wordt verspreid over de hele wereld. De boodschap is eenvoudig maar krachtig! Het Licht schijnt in duisternis en Jezus wil als een Licht schijnen in ons leven. Dat licht vanuit Bethlehem wordt doorgegeven aan elkaar. Onze opdracht is om kerst een feest van licht te zijn en dat kan alleen maar wanneer wij ons openen voor het Licht dat Jezus is, maar ook dat we in menselijke zin door onze aandacht voor elkaar ons licht mogen laten schijnen daar waar het nodig is.

Ondanks de oorlogssituatie is het ook dit jaar gelukt om dat vuur te verspreiden; als het lukt om het vredeslicht in Bergen te krijgen, zullen we hier op Kerstavond in de vieringen extra aandacht aan besteden. Maar ook in de andere vieringen met

kerst.

---

## Gerelateerde berichten

- [Van de pastoor -20-](#) 9 november 2022
- [Van de pastoor -39-](#) 26 augustus 2023
- [Van de pastoor -23-](#) 20 december 2022
- [Van de pastoor -43-](#) 6 november 2023
- [Van de pastoor -19-](#) 25 oktober 2022

[2023woordje v/d pastoor](#)