

Van de pastoor -54-

Pinksteren en hoe verder?

Het Griekse woord 'Pentekoste' betekent 'vijftigste' en daar komt ons woord 'Pinksteren' vandaan. Het is namelijk precies de 50^e dag na Pasen en daarmee wordt de Paastijd afgesloten. Gedurende de gehele Paastijd heeft in onze kerken bij (bijna) alle vieringen de Paaskaars gebrand. Deze kaars wordt na Pinksteren alleen nog maar bij bepaalde vieringen aangestoken. Maar terwijl de kaars als het ware gedoofd wordt, betekent het voor juist dat we het vuur brandend moeten houden! Pinksteren is het feest van de H. Geest, de Geest van Gods liefde. En als mensen 1 ding niet willen, dan is het wel dat de liefde gedoofd wordt.

Kijk naar de wereld om ons heen, er is genoeg armoede, verdeeldheid, oorlog en onvrede. Het is eigen aan de liefde om aan onszelf voorbij te gaan en op de ander gericht te zijn. Liefde brengt mensen samen in eenheid en verbondenheid; dat blijft hard nodig, altijd! Maar dat kan alleen maar door onze eigen inzet. De leerlingen van Jezus waren eerst bang, maar toen de H. Geest over hen kwam werden ze geïnspireerd, bemoedigd en gingen ze vol enthousiasme het vuur van het geloof en de liefde verspreiden. 'Geloven' is een werkwoord en een opdracht voor ons allemaal! Laten we ons openen voor de liefde die God ons telkens opnieuw van harte wil geven en laten wij dat vuur brandend houden en Gods liefde doorgeven en delen waar we maar kunnen.

Pastoor Rick Blom.

Filmavond 'Bernadette deel 2' op maandag 27 mei

Na een goede opkomst bij de film over Bernadette Soubirous en haar verhaal hoe ze in Lourdes 18 keer Maria heeft mogen zien,

gaat het verhaal verder. In deel 2 zien we hoe Bernadette intreedt in het klooster in Nevers en hoe ze verder geleefd totdat ze op 35 jarige leeftijd stierf. Welkom op maandag 27 mei om 19.30 uur in de **Petruskerk in Bergen**. Kleine bijdrage van 2 euro wordt gevraagd._

Mariakapellen geopend

De Mariakapel in Afferden is elke dag, overdag, geopend! Evenals de Mariakapel bij de Petruskerk in Bergen. Altijd fijn om een kaarsje aan te steken, te bidden of tot rust te komen.

Terugblik en vooruitblik

We mochten in de afgelopen tijd terugkijken op mooie vieringen!

Op zondag 21 april deden in de kerk van Siebengewald 6 kinderen hun 1^e Communie, 2 ervan waren uit Afferden. Van harte proficiat! Met deze kinderen zullen we op zondag 23 juni om 11.00 uur in de kerk van Afferden een feestelijke Dankmis houden.

Op zondag 5 mei mocht onze kapelaan Slaven voorgaan in de H. Mis van 11.00 uur. Hij had al een 1^e weekendmis gedaan in de Mariakapel, maar nu een officiëlere kennismakingsmis met na afloop koffie en thee. De pastoor en de kapelaan zullen zo ongeveer 1 keer in de maand ruilen met de weekendmissen zodat de kapelaan bij ons de Mis zal vieren.

Op zondag 12 mei was er weer een zonovergoten prachtige Moederdagviering bij de Boskapel/Paoterskapel met het Gemengde Zangvereniging Laetitia en Kinderkoor Afferden. Ere aan alle moeders en aan onze hemelse Moeder Maria.

Samen blijven we ons inzetten voor mooie vieringen waarbij iedereen zich welkom mag voelen!

Aankomende vieringen vind je terug in de [agenda van de parochie](#).

Gereleeteerde berichten

- [Van de pastoor -10-](#) 11 mei 2022
- [Van de pastoor -36-](#) 20 juni 2023
- [Van de pastoor -45-](#) 30 november 2023
- [Van de pastoor -24-](#) 3 januari 2023
- [Van de pastoor -16-](#) 13 september 2022

[2024woordje v/d pastoor](#)