

Van de pastoor -58-

Verwondering

Jezus was eens in de stad waar Hij was opgegroeid, Nazareth. In het Evangelie wordt beschreven dat Hij daar geen enkel wonder kon doen. Hoe kwam dat? De mensen zeiden: 'we kennen toch zijn ouders, zijn verwanten, zijn familie.' Als wij mensen de houding hebben Jezus niet te willen kennen, dan kan Hij niet veel betekenen.

Voor gelovige mensen kan hetzelfde gevaar zijn met de houding 'we kennen Jezus wel' of 'we geloven het wel'. Vanuit zijn liefde voor mensen zal Jezus zich tot het uiterste inspannen om voor ons van betekenis te zijn, maar Jezus dringt zich niet op. We geven Hem pas een kans op het moment dat we Hem toelaten in ons leven. En dat begint met de houding van 'verwondering'.

Ons verwonderen over de mooie dingen van het leven, over de ontmoeting met onze medemensen en met Jezus. Alleen dan kan het leven als een wonder ervaren worden, wordt een ontmoeting met de ander wonderlijk en kan het geloof voor ons van betekenis zijn en blijven. Dat wens ik u allen toe in de komende vakantietijd.

Pastoor Rick Blom

Gerelateerde berichten

- [Van de pastoor -35-](#) 5 juni 2023
- [Van de pastoor -11- \(Lourdes en 1e Communie\)](#) 25 mei 2022
- [Van de pastoor -46-](#) 18 december 2023
- [Van de pastoor -43-](#) 6 november 2023

- [Van de pastoor -55-](#) 31 mei 2024

[2024woordje v/d pastoor](#)