

Van de pastoor -62-

Kermis!

Veel dingen hebben een christelijke oorsprong. Zo mogen we niet vergeten dat de Kerk een grote initiatiefnemer is geweest op het gebied van zorg en onderwijs. Menige vereniging is ontstaan vanuit de parochie waarbij een priester als aalmoezenier aanwezig was. Ik kan me herinneren dat in mijn vorige parochie '100 jaar Heerlerbaan' werd gevierd. En toen kwam men tot de ontdekking dat veel verenigingen ook ongeveer 100 jaar bestonden. Geen toeval... Zo ook de kermis: het woord komt van 'kerkmis' of 'kerke-misse'. Vaak rond een patroonsfeest of ander parochiefeest, werd er een jaarmarkt gehouden. Dit is gegroeid tot de kermis zoals we die nu kennen. Ik vermoed dat in Afferden de kermis (laatste zondag van de maand september), ook niet toevallig, samenvalt met de feestdag dat HH. Cosmas en Damianus gevierd wordt (26 september).

Deze heilige tweelingbroers hebben het niet gehaald om op de nieuwe vlag van Afferden te prijken maar waar ze voor hebben gestaan mogen we niet vergeten! Over hun leven is niet veel bekend, wat we wel weten is dat zij leefden tijdens de christenvervolging onder de Romeinse keizer Diocletianus (3^e eeuw). Zij behoorden tot de eerste slachtoffers. Zij werden door de stadhouder Lycias gearresteerd en ondervraagd. Nadat zij over hun christelijke geloof hadden getuigd, werden zij in 303 onthoofd. Vermoedelijk waren beiden, geneesheren die hun diensten kosteloos aanboden. Dit gegeven + het feit dat ze vasthouden aan hun geloof geven deze twee interessante mensen aan ons belangrijke waarden mee.

'Vasthouden aan', betekent 'dat je ergens voor gaat', dat je een drive hebt om vol te houden; dat is in het leven belangrijk om de moed niet te verliezen. Vechten we nog ergens

voor! Een relatie, iets in stand houden wat de moeite waard is, enz. Daarnaast heeft 'vasthouden' ook te maken dat je in het leven een houvast vindt als het tegen zit; het geloof kan en wil hierin een belangrijke rol spelen! Als geneesheren boden ze hun dienst pro Deo (voor God) aan. Is onze naastenliefde christelijk geïnspireerd, dat betekent dat we iets voor een ander overhebben zonder me de vooropgestelde gedachte om iets te doen zodat je er iets voor terugkrijgt? Zoals Jezus ook laat zien dat naastenliefde betekent om je te geven, onbaatzuchtig, dat we iets doen voor de ander met als enige motivatie: dat we de ander liefhebben. Heiligen uit de 3^e eeuw, maar wat mij betreft zeer actueel!

Pastoor Rick Blom.

Denk mee over de toekomst van de kerk!

Bij schrijven hebben we al twee informatieavonden achter de rug; in Siebengewald en Bergen. Ook als iemand in die parochies deze avond gemist heeft, sluit gerust aan bij de laatste informatieavond op **dinsdag 24 september om 19.30 uur bij de Pruiver in Afferden!** Het gaat om de toekomst van de federatie en we willen graag persoonlijk delen hoe we er voor staan en iedereen de kans geven om mee te denken. Ideeën/suggesties, wat doen ook, hopen we te horen. Als het niet op de infoavond is, dan wel via mail. Dat kan bij de pastoor of via Henk Menting van de federatie federatiesecretariaat@katholiekbergen.nl

Gerelateerde berichten

- [Van de pastoor -31-](#) 13 april 2023
- [Van de pastoor -16-](#) 13 september 2022
- [Van de pastoor -1-](#) 4 januari 2022
- [Van de pastoor -22-](#) 7 december 2022

- [Van de pastoor -35-](#) 5 juni 2023

[2024woordje v/d pastoor](#)