

Beste Jan,

Graag wil ik je laten weten dat ik je helm heb. Ik bewonder je al jaren. En ieder jaar als je langs het kapelleke komt geniet ik van je uitstraling. Je lacht altijd naar me. Telkens hebben we oogcontact en dan voel ik mij nog jonger dan ik al ben. ( 14 mei ben ik jarig en ik word dan 40 jaar, fееееestje)

Je kunt de helm terug krijgen maar je moet hem zelf komen ophalen. Ik woon [REDACTED]

Het beste zou zijn als je de helm a.s vrijdag komt ophalen. Ik zit te denken aan 19:30 uur want dan is mijn vriend het huis uit. Hij heeft dan een uitstapje met zijn vrienden dus je hoeft geen zorgen te maken. [REDACTED]

Laten we er een leuke avond van maken. Niemand hoeft dit te weten.

Ik durf je mijn telefoonnummer niet te geven uit angst voor mijn vriend.

Groetjes,

[REDACTED]

je stille bewonderaarster xxx